

## De faseovergang

door Bert Zijlstra

*De eerste permanente groep van 10.000 yogische vliegers is er. Naar het zich laat aanzien zullen dergelijke groepen de komende tijd snel in aantal toenemen. Dit betekent dat we momenteel zitten in de aanloop naar de faseovergang, het kantelpunt van de tijd van onwetendheid naar de tijd van verlichting. Wat betekent dit?*

### Kali yuga

De vedische wetenschap beschrijft de periode van de afgelopen ruim vijfduizend jaar als een tijd waarin de mens nauwelijks nog leeft overeenkomstig de natuurwet. Hij leeft maar raak zonder enig idee te hebben wat hij zichzelf en anderen aandoet. Maharishi noemt dit de tijd van onwetendheid omdat de mens zijn eigen aard niet meer kent. Het niet leven vanuit de onsterfelijke transcendent bron van al wat bestaat is de oorzaak van alle lijden. Altijd schijnt overdag de zon, ook al regent het pijpenstelen. Door een dik wol-

kendek kan het donker zijn en wordt de weldadige warmte van de zon niet gevoeld, maar hij schijnt wel! Op overeenkomstige manier is in kali yuga de invloed van het transcendent altijd aanwezig, ook al wordt deze door een dikke laag stress in de mens en de samenleving afgedekt en daardoor niet ervaren.

### Opleving van kennis

Blind zoekt de mensheid zich een weg, tot er een opleving komt van kennis waardoor de duistere wolken van onwetendheid worden verdreven. Als meer en meer mensen de weg terug naar het transcendent vinden, worden die donkere wolken dunner, waardoor de invloed van de 'zon' zich kan laten gelden. Inherente eigenschappen van het transcendent komen beschikbaar, waardoor de mens beter gaat luisteren naar zijn geweten. In alles wat hij doet wordt hij eerlijker, oprechter en vol mededogen. Hierdoor komt er een einde aan alle structuren die hun bestaan te

danken hebben aan leugens, bedrog en uitbuiting. Dit betekent het einde van de samenleving zoals wij die nu kennen.

### Iets goeds is gaande

Natuurlijk is het geweldig dat er eindelijk een einde komt aan iedere vorm van sociale ongelijkheid. Maar tegelijk zal het een schok zijn voor veel mensen. Veel dingen die ze hun leven lang vanzelfsprekend voor waar hebben aangenomen, blijken ineens niet waar of slechts ten dele waar te zijn. Onjuiste aannames komen aan het licht.

Bij veel organisaties gaat het alleen in naam om het welzijn van de mens. In werkelijkheid gaat het om financieel gewin. Een zodanige verandering zal optreden dat het welzijn van de mens inderdaad op de eerste plaats komt. Al deze veranderingen zullen van iedereen een grote mate van flexibiliteit en aanpassingsvermogen vragen.